

Ring klocka ring!

Nu rings det gamla året snart ut och ett nytt rings in. Om det kommer att ske i Ringparken är nu upp till någon av alla hundratalet Duvnäsbor som har som tradition att med facklor vandra till klockstapeln. Vi har gått ut med ett upprop för att hitta någon som vill bära traditionen vidare med att hälsa det nya året välkommet och ringa in det. Men hitintills har ingen nappat! Kanske blir det första gången som det nya året inte rings in i Saltsjö-Duvnäs? Eller kanske några goda vänner och grannar tar uppgiften tillsammans? Ja, det är upp till er – jag tar med glädje emot ett positivt svar på vårt upprop.

Nu närmast står dock julbönen på tur. Ett mycket uppskattat avbrott på julafton kl. 13.30 – 14.30, med en stunds kontemplation, julevangelium av prästen Ylva Jansson från Nacka kyrka och sång och musik av Jan, Camilla och Elias Ringquist. Kollekt tas upp. Hjärtligt välkomna!

Det ser förfärligt ut i vår omvärld. Det är inte främst ekonomierna som går dåligt utan för att låna Evert Taubes ord, det är krig och politik som har förstört vår jord. Förhoppningsvis förstörs inte vår jord, men det såg tyvärr också dystert ut även för ett år sedan.

På det lilla planet har vi alla möjlighet att göra det bästa för våra familjer och vänner men också för våra grannar. Jag har sagt det förut men säger det igen: vi bor på en underbar plats, en oas, men den förblir bara en oas så länge alla vi som bor här bidrar till att skapa och vidmakthålla den. Vi måste alla tänka på hur det blir för våra grannar när vi pyntar utsidan av våra hem, vi måste se hur det blir för grannen när vi parkerar och även när vi har bråttom eller är irriterade bör vi ta hänsyn till vår omgivning. I ett alltmer sekulariserat samhälle försvinner inläring och kunskap om sådant som den Gyllene regeln men den finns inte bara i alla världsreligioner utan också inom filosofin. I dess enklaste form är det bara att tänka efter hur man själv vill bli behandlad och handla därefter. Då löser sig det allra mesta. Ibland känner jag tvivel men så dyker en omtänksam granne upp, någon ler och hälsar, någon stannar och släpper förbi mig i bilen och då är glädjen tillbaka. Knuffar vi oss fram i tillvaron knuffar vi också undan det fina, det som kanske gjorde att många av oss valde att flytta just till Saltsjö-Duvnäs.

Några kanske känner till ett avtal som SDF haft med kommunen om att sköta vissa grönområden i Saltsjö-Duvnäs. Men man kan lugnt konstatera att de flesta av oss har fullt tillräckligt med våra egna tomter så vi har gjort två saker från styrelsens sida. Vi har sagt upp avtalet och vi har kommit överens om att vi skall upprätta en lista över sådant som bör åtgärdas och överlämna till kommunen. Vi har satt igång detta arbete men du som ser att något är ordentligt eftersatt får mer än gärna kontakta styrelsen så kommer vi att ställa samman allt och överlämna till kommunen. Det gäller växtlighet, snöröjning eller trafikfarliga platser. Ta gärna bilder. Vi kommer också att komma ut med en liten "manual" i början av nästa år om var gränsen för det egna ansvaret går och var kommunens tar vid.

Det har inte hänt så mycket på våra närpolitiska områden under hösten förutom att tennisklubbens hallbygge varit ute på samråd under november. För er som inte spelar tennis kan jag berätta att tennisklubben i mer än tio år har önskat att få bygga ut hallen vid Långsjön men det visade sig vara omöjligt. Då kom sökprocessen att hitta annan plats till slut igång och nu är planerna att en ny hall skall stå färdig 2018 vid Ektorpsvägen, direkt efter motorvägen. Nuvarande hall används tills en ny

hall är klar. Marken den står på är kommunens och klubbens arrende upphör då en ny hall finns på plats. Vad som sedan sker vid Långsjön är helt en fråga för kommunen.

När SDF ordnade en hearing med fritidspolitikerna inför valet 2014 var alla djupt eniga om att vi behöver belysning vid Långsjön så att det även vintertid skall kännas trivsamt och tryggt att promenera och jogga. Samtidigt vill ingen att det skall skapas ljusföroreningar runt Långsjön, vare sig för kringboende eller djur som vistas där. Men kommunen har utrett frågan ordentligt och i den gångna veckan fick jag besked av ansvarig politiker att belysning kommer att sättas upp någon gång i början av nästa år. Så här går vi en ljusnande framtid till mötes!

Jag önskar er alla en fridfull jul- och nyårshelg. Väl mött på det nya året!

Eva Nisser
Ordförande

